

De bewoners zijn de Anlezyquois.

Waar de naam van het dorp vandaan komt is niet bekend, maar al in 1238 werd de parochiegemeente Anleziacum genoemd. De naam Anlezy werd voor het eerst gevonden in brieven van juli 1260 van de graaf van Nevers, waarin de naam van ridder Huques d'Anlezy wordt genoemd.

Anlezy viel onder de invloed van Chatillon en Bazois en werd in 1625 een graafschap.

De kerk van St. Nazaire en St. Celse bevat nog een herdenkingstegel ten aandenken aan het overlijden van Huques.

De kerk werd gebouwd in 1606; een steen herinnerd aan de eerste steenlegging door Madeleine Hanapier, weduwe van Antoine de Damas (leenheer van Anlezy). Het wapen van de familie is terug te vinden (op een grafsteen) in de kerk.

De grafsteen (in de kerk) met de ingegraveerde ridder is de steen van Claude de Damas, baron van Anlezy. Hij overleed in 1522. Bij het hoofd van de ridder twee wapenschilden; het een van de familie Damas, het andere heeft hetzelfde kruis maar ook met het wapen behorend aan Antoinette de Digoine, echtgenote van Claude.

### Chateau d'Anlezy

Bij het uitrijden van Anlezy, aan de linkerkant, bevindt zich een kasteel dat werd gebouwd aan het eind van de 17<sup>e</sup> eeuw op het fundament van een ouder feodaal kasteel. De gevel draagt een kruis met het wapen van de familie Damas.

Het kasteel is slecht zichtbaar vanaf de weg.



Verder in het dorp, aan de weg, de bakker met de lekkerste croissants (croissant au beurre). Even niet aan de lijn denken, maar gewoon doen. De bakker is gesloten op woensdag.

Camping Le Bois Vieux